

pretparken en dierentuinen

Het Lorkenbos in Otterlo

17 augustus 2012 tot 24 augustus 2012



even voorstellen



Freddy



Jan



Rolf



Marcel



Jos



Gerard



Charley

Vrijdag 17-08-2012

Het is z'n 13:00 s' middags en de eerst gasten staan in Arnhem al te popelen om mee te mogen. Jos en Gerard Arts staan al te wachten met hun koffers om zo snel mogelijk mee naar Otterlo te mogen. Maar eerst nog een plas pauze want we moeten nog wel even in de bus zitten. Helaas word het wat langer vanwege de file bij de wc.

Na alle koffers in de bus gedaan te hebben en iedereen daar uit gezwaaid te hebben kunnen we op weg naar Veenendaal.

In Veenendaal wachten de volgende gasten op ons.

Na alle koffers, rollator en rolstoel eindelijk een goed plekje in de bus te hebben gegeven.

Konden we toch eindelijk op weg naar Otterlo (Het lorkenbos).

In Otterlo aangekomen even de sleutel van onze grote woning op hallen en dan snel uitladen.

Gelukkig was iedereen erg behulpzaam en konden we snel aan de thee en koffie met een lekker plakje cake.

De tijd tikte verder en we miste nog een gast. Waar beleef Freddy toch?

Maar ja hoor of hij de heerlijk macaroni van Arie al had geroken.

Daar was Freddy . Nu zijn we compleet en kan de vakantie beginnen.

Snel aan tafel anders word de macaroni koud. Na al dat gereis van de dag was de maaltijd van harte welkom en met toetje van chocolade/vanille vla ging er natuurlijk ook gewoon in.

Na het eten was het natuurlijk tijd voor de bedden op te maken en je koffers op de slaap kamers te zetten. Marcel, Jan, Charley en Rolf deelde een kamer met zijn vieren.

Wat een gezellige boel zal dat worden.

Zo dat was een lang dag. Nog even bij kletsen onder de heerlijk avond zon.

Even was fris en een zoutje en dan lekker naar bed.



vakantie huis Lariks in Otterlo

Zaterdag 18-08-2012

Laat naar bed en vroeg op. Daar wisten Jos en Gerard wel raad mee.
Om 6:00 uur waren hun de eerste die onder de douche stonden.

Snel maar even een kopje koffie zetten voor dat de heren onder de douche
vandaan komen.

Zo rond 9:00 uur zat iedereen fris en fruitig aan het ontbijt.

Lekker buiten in het ochtend zonnetje. Wat hebben wij het getroffen met zo
mooi weer.

Na een lekker broodje en natuurlijk een overheerlijk eitje gaan we de dag
beginnen met een uitstapje naar Barneveld.

Als lekker rustig aan gedaan. Waarom zou je haasten op je vakantie tijd zat.

Na een half uurtje rijden komen we aan in Barneveld.

Het dorp dat bekend staat om zijn vele kippen.

Ik heb geen kip gezien. Jullie wel?

Maar wel deze mooie oude kerk.



Het is vandaag een mooie warme dag dus echt terrasjes weer.

Na een bezoekje aan de Free record shop voor cd's en dvd.

Snel een boekhandel zoeken. Wat natuurlijk we mogen de kaartjes niet vergeten.

Na dat iedereen zijn kaartjes had uitgezocht snel een terrasje zoeken.

Die was al snel gevonden.

Lekker aan wat frisdrank in de schaduw of de zon.

Even een momentje om verhalen uit te wisselen en naar de mensen op de straat
te kijken.



Het dagje Barneveld zit er weer op. Nog even snel wat boodschappen doen. Gelukkig was Jos, Gerard en Marcel zo vriendelijk om Esther even te helpen met de boodschappen. Door hun was het zo gedaan en konden we snel de warme bus in terug naar Otterlo.

Wat gaan we vandaag eten was de vraag? Nou, Pannenkoeken had iedereen wel oren naar.

Pannenkoeken met kaas, Spek en natuurlijk veel poedersuiker en stroop.



Na een lekkere wandeling na de maaltijd of een duik in het zwembad, was het tijd voor wat fris en een goed gesprek. Lekker een avondje doen waar je zelf zin in had. Niets moest en bijna als mocht.

En dan is het tijd voor het bed. Even de tandenpoetsen en snel onder de wol. Wat gaan we morgen beleven?



Zondag 19-08-2012

Het is al weer zondag.

Voor de meeste van ons is zondag een rust dag.

Maar niet voor ons. Lekker rustig wakker worden met een kopje koffie en een boterhammetje en dan snel onze lunchpakketjes klaar maken.

Het is tijd voor de dierentuin. Eerst nog liters water in slaan.

Het is vandaag een warme dag en in burgers zoo in Arnhem kan het echt heel warm zijn.

De bus in en op naar Arnhem.

Bij de dierentuin aan gekomen eerst maar eens kaartjes kopen.

Iedereen staat te popelen om naar binnen te mogen.

Er word ons wel gezegd voor dat we naar binnen gaan dat we maar beter niet te lang in de Bush en de desert kunnen zijn en vooral niet tussen 12:00 en 15:00.

Dus hadden we met zijn alle besloten dat we daar eerst naar toe gingen. Nu het daar nog redelijk koel was.

Bush

Was is dat mooi al die mooie vogels en vreemde dieren. Je kijkt je ogen uit.

Wel een beetje warm hoor. De zweet druppels liepen op onze voorhoofden.



Net als of je in een echt tropisch regenwoud bent. Watervallen en heel veel exotische planten.

Maar het word ons een beetje te warm onder onze voeten en zoeken snel de verkoeling van de grotten op.



Na de verkoeling van de grotten willen we toch ook wel zien wat er in de woestijn te beleven valt.

We dachten dat het buiten al warm was maar dit gaat toch echt een stapje te ver.



Gerard gaat als echt avonturier op pad in het bergachtig gebied van de woestijn. Wat een mooi uitzicht.

Snel op zoek naar verkoeling buiten.

We kijken onze ogen uit naar allerlei verschillende dieren. Zoals de olifanten, stokstaartje, giraffen en nog veel meer andere dieren.

Na wat drinken op een schaduw overgoten plek. Gingen we toch maar weer de grotten in voor wat verkoeling en wat waterpret. Want Ja Wel. Burgers kent ook nog een geweld mooi Oceanium met veel mooi vissen en zeedieren.

Zo vermaakten we ons de verder middag met het kijken na verschillende soort waterdieren.

Wat een succes was dat.



Na een dag vol avontuur door de woestijn, moerassen, de savanne en de oceaan. Gaan we snel terug naar Otterlo.

Vanavond staat een etentje gepland. Lekker uit eten.

Maar wat gaan we eten?

Gerard en Jos waren het er mee eens het moest iets met rijst worden.

Nou dan is de keuze al snel gemaakt. Dat wordt de chinees.

Dus op naar Harskamp waar de tafel al vol stond met hapjes en drankjes.

Na de hapjes en drankjes natuurlijk een overheerlijk hoofdgerecht.

Of eigenlijk meerder. Kiezen hoeft niet van als een beetje.

Eten tot je niet meer kan. Zelf het toetje ging er niet meer in.



Na de maaltijd al rollend terug naar Otterlo.

Nog even de dag door spreken met een lekker glaasje fris of een lekker biertje.

En dan snel onder de wol want morgen is er weer een lekker warme dag.

Maandag 20-08-2012

Lekker rustig op ons gemak op staan.
Ja wat bij vakantie hoort uitslapen.
Al waren we daar allemaal niet zo goed in.
Lekker wakker worden met een kopje koffie of thee.
Even gezellig met zijn alle de tafel dekken.
Want een lekker boterhammetje gaat er altijd wel in.



Vandaag staat onze eerste pretpark op het programma.
De koningin Juliana toren in Apeldoorn.
Vooral Marcel ging helemaal uit zijn dak toen hij hoorden dat we daar naar toe gingen.
Dus snel de spullen bij elkaar en de bus in. Op naar Apeldoorn.

De Juliana toren is echt een pretpark voor jong en oud. Dat is echt wel weer gebleken.
Lekker rond draaien in de olifantjes. Je longen er uit schreeuwen in de achtbaan en tot slot nog en mooi goochelshow.
Het weer was perfect en een lekker drankje op het terras ging er dus wel in.
Gerard, Jos en Marcel willen het avontuur nog wel aan gaan en gaan dino's bekijken.



Voor dat we weer naar Otterlo gingen wou Jan nog heel graag in het spookhuis. Griezellig hoor! Maar was het spookhuis nou wel of niet open dat was de grote vraag. Na even wachten sloegen de deuren zomaar open. Hadden de spoken ons al gehoord?

De dag in de Juliana toren zit er al weer op moe maar voldaan rijden we terug naar Otterlo.

In Otterlo kon iedereen zelf kiezen wat hij ging doen. Even tv kijken, een baantje zwemmen in het zwembad of gewoon lekker in het zonnetje zitten.

Het eten staat al weer voor de deur.

Aardappelschijfjes met gehakt en spekjes zo wat rook dat lekker.

Maar met de salade van Arie was het gerecht helemaal af.

Rolf had zijn favorieten tv programma al weer gevonden en zat lekker tv te kijken. Terwijl de andere nog met een hapje en drankje lekker buiten zaten.

En toen was het al weer bedtijd. Charley was erg moe en wou al om 21:00 naar bed. Dus tandenpoetsen en in de pyjama. Lekker dromen over jul de muis en de avonturen die we beleef hebben in de Juliana toren.



Dinsdag 21-08-2012

Het is al weer dinsdag. Wat gaat z'n vakantie snel.
Aan het ontbijt even overleggen wat we vandaag gaan doen.
De keuze is niet echt makkelijk. Of we gaan naar dierentuin Blijdorp, maar dat is wel bijna een uur rijden in de bus. Of we gaan naar dierenpark Amersfoort. Na lang overleg besloten we naar dierentuin Blijdorp te gaan. Wat daar hebben ze ook z'n geweldig aquarium en natuurlijk Bokito.

Dus snel in de bus. Want we hebben een lang reis voor de boeg.

Ja hoor daar zien we de ingang van dierentuin Blijdorp al. Eindelijk de warme bus uit en lekker rond gaan kijken in de dierentuin.

Eerst naar de zeeleeuwen. Wat zijn ze toch schattig.



Van de zeeleeuwen snel naar het oceanium. Wat waterdieren kijken is deze vakantie echt een hobby geworden.

Wat zit de Noordzee toch vol mooi vissen. Je kijkt bijna zin in een stukje makreel of haring en daar op eens zwemt zomaar een scholletje voorbij.

Aan gevaarlijke haaien en zeedieren was ook gedacht. Moet je eens zien Rolf durft zomaar zijn arm bij een haai in zijn bek te steken.



Door een grote tunnel en de dieren zwemmen gewoon over je heen en naast je. Een grote haai zwaaide nog even gedag.



Zo van al dat water krijg je gewoon dorst. Even bij de gifslangen en schildpadeieren een drankje doen en dan snel weer verder om al het moois van deze dierentuin te zien.

En we willen zeker nog bokito zien. Daarom zijn we nou juist gekomen.

Eerst naar de olifanten. Die waren vanwege het warme weer een lekker bad aan het nemen.



Door naar de tijgers. Want als echte avonturiers willen we dat natuurlijk niet missen. Alleen was wel even zoeken tussen al dat hoge bamboe.

Maar daar is hij hoor als een echt fotomodel.



Maar waar is bokito nou? Eindelijk bij zijn verblijf aan gekomen is het verblijf leeg. Zijn we daar nou helemaal voor naar Rotterdam gekomen?

De verzorger verteld ons dat ze binnen zitten en dat we even naar het binnen verblijf moeten lopen.

En ja hoor daar hebben we bokito met al zijn vrouwen en kinderen.



Nog even de ijsberen gedag zwaaien en dan terug naar Otterlo.



Wat eten we vandaag? Was de vraag in de bus.

Nou wat dachten jullie van pilav.

Een Grieks/Turks gerecht met veel perziken en uien.

Na daar had iedereen we oren naar.

Want van z'n spannende dag tussen de tijgers, haaien en beren krijg je toch echt wel honger.

Esther begon dus bij terug komst maar snel aan het eten.

En waar was Rolf nou gebleven?

Ja hoor die lach al weer in het zwembad. Even Lekker afkoelen van de warme dag.

Na het eten even weer rustig van de dag bij komen. Met een muziekje of gewoon lekker in een gesprek.

Het was al weer snel bedtijd. Maar oké wat wil je na z'n leuk dag.

Woensdag 22-08-2012

We worden wakker met de zon door ons gordijnen.
Het belooft weer een mooie dag te worden.
Echt een dag om de waaghals uit te hangen en eens lekker een spannend pretpark op te zoeken.
Dit word avondurenpark Helledoorn.
Dus snel ontbijten wat we hebben weer een rit van een uur op het schema.
Marcel nam het er van en doet nog even een dutje in de bus.
Ja z'n vakantie is ook erg vermoeiend.

Na een uur rijden komen we dan toch echt aan in Helledoorn.
Iedereen keek zijn ogen uit naar de leuk attracties.
Eerst maar eens in de bootjes wat ja dat is gewoon erg leuk.
Pas op voor de waterval anders worden we nog nat.

Daarna vond Jan het tijd om maar eens het echte gevaar op te zoeken.
En zijn we de achtbaan gaan op zoeken.
Na een lange rij kon hij toch eindelijk er in.
Moet je eens zien onze helden van de dag.



Snel verder wat er stond nog veel meer op het programma.
Een ware show met ridders en tovenaars. Ja wel en we mogen die toch niet vergeten.



Na de spannende show nog even met de acteurs op de foto.
Wat ja dat mag ook niet vergeten worden.



Marcel met marlijn de tovenaar.



Jan kiest het mooiste meisje van de groep uit.



Onze stoere Rolf wil natuurlijk met de ridders op de foto.

En toen was het tijd voor wat verkoeling.
De wild waterbaan. Lekker nat worden van grote hoogtes.
Alleen Esther vond het allemaal een beetje eng.
Maar ach dat is een Meisje. Wij zijn stoere kerels.



De tijd is bijna op, maar toch nog even snel in de zweefmolen.
Charley, Rolf, Jos en Jan gingen dapper in de stoeltjes zitten.
En mochten wel twee keer achter elkaar rond draaien.
Charley vond het prachtig en had het liefst de hele dag wel in de zweefmolen
willen zitten.



Maar het is al weer de hoogste tijd. We verruilen het leuk pretpark voor de bus
en gaan op weg naar Otterlo.
Waar de spaghetti Carbonada al op ons staat te wachten.

Esther is een ware keukenprinses, want dit gerecht was zo lekker dat de pannen
tot de bodem werden leeg geschrapt.

Lekker nog een glaasje fris en dan snel naar bed. Wat morgen is de laatste dag.
En dan wil je toch wel fris en fruitig zijn.

Donderdag 23-08-2012

Vandaag staat ons een grote verrassing te wachten.
Wat gaan we vandaag doen????
We gaan niet naar een pretpark en ook niet naar een dierentuin.
Grote vraag tekens bij de gasten.
Nee we gaan naar een museum. Zijn museums niet ontzettend saai?
Nee hoor deze zeker niet.
We gaan naar het Openlucht museum in Arnhem.

Lekker rustige ontbijten en ons lunch pakket klaar maken.
Rugzakken en bulde tassen om en dan kunnen we gaan.

Arnhem is gelukkig dicht bij dus zo ver rijden is het niet.
Maar toch probeerde de gasten even een slaapje mee te pakken.

Aangekomen in Arnhem schijnt de zon weer volop.
Wat boffen we deze week toch. De jassen waren niet nodig deze week.

Even kaartjes kopen en dan snel naar binnen.

We gaan toch echt niet lopen. We pakken gewoon de Rotterdamse tram om ons overal naar toe te brengen.
De eerst halte Spaarstation Dingenliefde.
Vanaf hier begonnen we onze wandeling.
Bij dit station waren grote verzamelingen van spullen. Zo ook een enorm verzameling spaarpotten.

In dit park was veel te zien van het oud hollands landschap en huisjes.
We zetten Rolf en Freddy even op de binnenplaats van een oude boerderij neer.
Zo dat we even binnen kunnen kijken.
Helaas waren deze huisjes niet zo geschikt voor rolstoelen in die tijd.



De inrichting van de huisjes vroeger was toch wel wat anders dan nu.



Na dit uitzicht kwamen we op een boerderij waar we zelf koeien mochten melken. Op de trekker mochten rijden of op paard en wagen mochten zitten. Jos en Marcel om popte zich als echte boeren en Esther deed vrolijk mee. Een wedstrijdje koeien melken vond Jos wel leuk. Maar helaas kon Esther niet van hem winnen. Hij was gewoon te goed.



Volgens mijn is deze trekker stuk Jos. Arie schiet meteen te hulp om de trekker weer te repareren.

Na een heel schattig maar klein huisje uit Onstwedde. Waar we jan maar niet vandaan konden krijgen als echte Groninger. Kwamen we bij een enorme zuivel fabriek. We keken onze ogen uit naar de oude vrachtwagen en de grote machines.

Onze voeten werden een beetje moe en we name maar weer de tram.

De tram haalde ons op bij de stoomzuivelfabriek in Veenwouden en bracht ons Naar de Zaanstreek. Waar we de mooi Zaanse huisje en molens konden bewonderen.



In dit mooi Zaanse dorpje stond ons een verrassing te wachten.

Ja wel een waar orkest stond ons op te wachten. Om mooie muziek te spelen.



Onder het genoot van een heerlijk drankje, genoten we van de mooi muziek.

Nog even snel een oude bakker en snoepjes winkel bezoeken.

En natuurlijk oude kinderspelletjes mogen ook niet vergeten worden.

Arie waagt het om op een oude één wieler een rondje te rijden.

Er knap hoor!

Na dit mooie park bezocht te hebben gaan we even onszelf in het familiehuis op frissen. Ja wat vanavond gaan we uit eten bij de Griek.

Iedereen stapte fris en hongerig in de bus.

In ede hadden we afgesproken bij de Griek en die hadden voor ons een mooi drie gangen menu in elkaar gedraaid.



We konden kiezen uit vis, gehakt met feta en pasta schotel.
Het zag er allemaal zo lekker uit en als toetje.
Veel ijs met banaan en heel veel chocolade.

Na het eten besloten we weer snel terug naar het huis te gaan.
We waren allemaal moe en de koffers moesten nog gepakt worden.

Snel de koffers pakken en dan nog even voor de laatste keer na praten aan tafel.
Met een lekker biertje, wijntje of fris.
En dan lekker naar bed. Morgen is het een vroege dag.

Vrijdag 24-08-2012

Vandaag is het alweer de laatste dag. Nog een keer samen genieten van het uitgebreide ontbijt. We maakten ook meteen ons lunchpakketje. Door jullie geweldige hulp was alles al snel opgeruimd en alles gereed voor ons vertrek.

Half 10 waar blijft iedereen toch om jullie op te halen.

De taxi van Freddy en Charley was een beetje verdwaald op het camping terrein. Zo ook de taxi van Marcel maar gelukkig kwamen ze er voor 10 uur en moesten we afscheid nemen van deze geweldige heren.

De broer van Jan kwam ook al aan gelopen en ook van deze geweldige gezellige Groninger moesten we afscheid nemen.

Nog even de sleutels afgeven bij de receptie en dan op naar Veenendaal.

Waar de ouders van Rolf net kwamen aan rijden. Nog even Rolf wakker maken en zijn ouders gedag zeggen.

En dan meteen door naar Arnhem.

Waar we even moesten wachten op de begeleiderster van Jos en Gerard. Maar gelukkig was die er al heel snel. Het afscheid van deze Brabantse 'boeren' viel zwaar.

Wat moet we nu zonder deze geweldige hulpen?

Wij hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad. Wij zeker weten! Jullie waren allemaal geweldige, vriendelijke en vrolijke mensen.

We hopen jullie te zien op een andere vakantie van Tendens en op de reünie.

Vakantiegroet,

Esther & Arie Reisbegeleiders Tendens Vakanties



Arie



Esther